



Beste dorpsbewoners,  
 het wel en wee  
 in Blankenham.  
 Februari 2023



Woorden schieten tekort om jullie te troosten in dit grote verlies. Wij wensen jullie heel veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd.

In gedachten zijn we bij jullie.

Een bijzonder mens heeft ons verlaten.



Zo klein  
 Zo puur  
 Zo bijzonder  
 Dag lieve JJ  
 Onze wereld  
 Ons wonder ❤️



Gefeliciteerd Randy en Joyce met jullie dochter Jara 4-1-2023



Marina van Ommen is opgenomen 11-12-2022 in het ziekenhuis na een val van de trap. Gelukkig niets gebroken en is weer veilig thuis. Wij wensen haar beterschap.



De kerstboom verlicht ons dorpje weer mooi,



Twéé brandwêrwagens en 3 politiewagens voor een brandje in de RiET (kortsluiting).



17 schied van onze muziekvereniging „Opnieuw Verenigd”



Heel jammer dat onze muziekvereniging ter ziele is gegaan. 23 december 2022 het laatste optreden.







'Boerderij is honk van de familie'

## Een aanwinst voor Blankenham.

### ■ Het boerenbestaan van Robert en Jelleke Holtland aan Blokzijlerdijk

Van de familie Holtland ontmoet iedereen elkaar hier. Waar opa en oma ooit de veehouderij aan de Blokzijlerdijk overnamen, runnen nu Robert en Jelleke samen met zwager Erwin en gezin en broertje Hans en gezin het bedrijf.

JOTCE SMITS

**P**a voert nog elke dag de koeën, ma ontfermt zich over de kalfjes. Blokzijlerdijk 26 is het woonadres van Robert, Jelleke en hun vier kinderen, „maar“, zo zegt Robert, „de boerderij is het honk van de familie.“

Het is een bijzonder stukje land, ten westen van de Blokzijlerdijk, tegen de provinciegrens van Friesland aan. Vroeger liep het bij hoog water onder. Nadat de Noordoostpolder ontgond was, is het hier altijd droog, maar alle boeren zitten aan de andere kant van de dijk. Wij zijn de enigen aan deze kant. Waar om? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Mijn opa en oma kwamen uit 's-Heerenbroek, tussen Kampen en Zwolle. Ze hadden de boerderij aan de ene kant van de weg, de woning aan de andere kant. Toen de weg drukker werd, ging dat niet meer. Het werd te

gevaarlijk om telkens over te steken. Toen zijn ze hier gekomen. Destijds zat er al een boer op dit bedrijf“, vat Robert (39) het verleden samen.

#### Overal is wel wat

Het familiebedrijf met driehonderd koeien ligt in Blankenham. Het dorpje in de Kop van Overijssel telt nog geen 350 inwoners. Het inwonertal is laag, de verenigingsdichtheid hoog. Met nieuwsgierige boerenogen keken Robert en Jelleke over de landgrenzen met de verlieszoverweging een boerenbedrijf elders te starten. „De regelgeving in Nederland liep op en dat warmt we

**'We namen het besluit te blijven en daar hebben we geen spijt van'**

even zat. Maar overal is wel wat“, zegt Jelleke (39). „Pottugaal is droog. Ooktaïne corrupt, in Amerika zijn de boeren zenzaam en Denemarken kent het zoveel regels als wij. We namen het besluit toch hier te blijven en daar hebben we geen spijt van. We zijn hier beiden geboren, het is vertrouwd, ons knut ons. We hebben een mooi leven met onze kinderen, familie en vrienden. Dat is ook wat waard.“

De boerenleven kreeg voor Jelleke een extra uitdaging toen ze eerder dit jaar in eigen beheer kaas ging maken. Een soort minifabriekje staat er in een deel van de stal, compleet met groot kegelbad en opslag. „Dat je niet in het kegelbad moet vallen? Nee, beter van niet. Maar je blijft drijven hoor, geen probleem“, lacht Robert, en hij takt een rij kazen uit de vloeistof omhoog.

De eerste kazen werden gemaakt in april. „Eerst is het pionieren, het proces en recept op orde krijgen“, legt Jelleke uit. Onder de naam Dijkgoat gingen met Pinksteren de eerste kazen over de toonbank. „Het loopt leuk. In de vakantie hadden we veel fietsers. Ook Duitsers en Franzen en zelfs Amerikanen.“ In de koeling liggen inmiddels verschillende soorten kazen. In de winkel bij de boerderij is het zelfbediening waarbij wordt vertrouwd op de eerlijkheid van de mensen.

**'Veel mensen staan achter de boeren en dat is positief'**

Waar de lokale afzet inmiddels aardig op de rit is, willen Jelleke en Robert meer trachten te doen richting de groothandel. „Het proces blijft gaan. Verandert de melk, verandert ook de kaas. Je moet constant blijven sturen op het eindproduct. Pas na drie tot vier weken weet je of het goed is. We produceren de kazen één keer per week, dat is best zwaar werk. Op 15 april hadden we de eerste productiedag! Ik weet het nog goed, want het was Goede Vrijdag. Het draaien en de opslag doet Roberts broer, het hele proces van kaas maken is mijn pakkie an. Ik zie het zeker nog wel gebeuren dat ik yoghurt en kwark ga maken.“ Lachend. „Ik ben niet te stoppen!“

#### Markten

Jelleke staat graag op markten om haar oer-Hollandse product aan de man te brengen. „Daar hoor ik graag terug wat mensen lekker vinden en wat niet. Ze zijn soms verbaasd. Maakt u de Kaas echt zelf, krijg ik regelmatig als vraag. Ze geloven het nauwelijks. De afstand tussen boe-

ren en burgers is te groot. Het gevoel met ons voedsel zijn we kwijtgeraakt.“

De band tussen boeren en burgers werd behoorlijk aangetrokken toen boeren in grote getale voor protesten naar Den Haag trokken en burgers massaal hun steun giffen. Ook Robert pakte de trekker. „Als je de steun zag van mensen op vladdacten, ongelofelijk“, zegt hij als zijn ogen vchtig worden.

#### Overwinnen

Over de toekomst zijn Robert en Jelleke echter niet negatief gestemd. Robert: „Telkens denken we dat het niet gekke kan, maar dan krijgen ze het toch weer voor elkaar. Maar dit overwinnen we ook wel weer. Natuurlijk, wij zijn met 1'n drievn. Als één een beetje pessimistisch is, zeggen de andere twee. We gaan ervoor. Als je alleen boer bent, is het pittig. Den Haag wil de regels snel door-drukken, omdat ze zo niet kunnen onderbuwen en dus de wetenschap willen overslaan. Wij stoten wel stikstof uit, maar de ergste is alweer neergeslaald voordat die de Westribben bereikt.“

En Jelleke: „Het verhaal klopt niet. Veel mensen staan achter de boeren en dat is positief. Zij zien blijkbaar ook dat Den Haag gek is en niet wij. En die gekkigheid zal wel een keer eindig zijn, toch?“

## Crza-café: 17 december 2022 kerststukjes gemaakt met prachtige resultaten.





Zaterdag 24 december kerstfeest van de zondagsschool „het Meibloempje” in de kerk van Blankenham.

Onder leiding van Willig van Unen.



Jubiläum van het 27 jaar bestaan van onze Bridge club in Blankenham . 27-12-2022



Betje en Ineke werden  
in het zonnetje gezet  
voor hun 25 jaar lid.



Betje en Pietje werden eerste  
deze avond.  
Tweede Piet, Wieke en Corrie



Een gezellige middag Bridge met s 'avonds een broodmaaltijd.



# Keet week 2022/2023

Blankenham

Ook dit jaar staat de keet weer in ons mooie dorp, bij het dorpshuis!  
Van 29 December tot en met 1 januari zullen er verschillende soorten avonden zijn.

## Donderdag 29 December

17:00 uur Kindermiddag ( Pannenkoeken eten & kinderdisco)

21:00 tot 00:30 uur Keet los & raad de plaat!

## Vrijdag 30 December

Foute party & pub quiz!  
Dresscode: Foute kleding  
Keet los om 21:00 tot 00:30 uur

## Zaterdag 31 December

Oudjaarsfeest!

14:00 tot 16:30uur Vuur & broodje bal

## Zondag 1 Januari

Keet los om 01:30 uur

We maken er een gezellige week van & hopen veel mensen te zien gedurende de keetavonden!



## Ingelandenvergadering zaterdag 11 februari 2023

aanvang 10.00 uur in

Dorpshuis de Skulpe.



Het voorjaar komt eraan!

1e De ooievaar is gearriveerd op de Pollesteeg!



Babynieuws bij  
Janny vd Vegt en Justin Oosterhoff  
komende zomer!

**Gefeliciteerd!!**







Nieuwjaars duik in de kolk van Blankenham.



Vele kijkers!!!



En zchte helden.....



Het water was wel erg koud 9 graden.

Daarna heerlijke erwtensoep en chocolademelk.

Bij de Slootjes.



## SCHADE TIJDENS JAARWISSELING

De afgelopen jaarwisseling is over het algemeen goed verlopen. Toch heeft vuurwerk op diverse plekken in onze gemeente tot schade geleid. Waar en om welke bedragen het gaat, ziet u in het overzicht.

# JAARWISSELING

## Steenwijkerland | 2022 - 2023



**Totale schade hele gemeente € 12.640,-**

[www.steenwijkerland.nl](http://www.steenwijkerland.nl)

Wat zijn we al jaren een voorbeeldig dorpje, geen schade veroorzaakt!!

Helaas moet onze oud Blankenhamse Annie de Vries verhuizen van het Verzorghuis naar een Verpleeghuis.

Haar nieuw adres is,  
De Kragge kamer 8224  
Steenwijkerweg 49  
8471 KZ Wolvega





*Nieuwjaarsborrel 20 januari 2023.*



Afscheid gymlerares Nicolët Berk na 25 jaar.  
Gelukkig kan de vereniging weer verder gaan met  
Marry van de Sar.



Crza-café 28-1-2023 in Dorpshuis de „Skulpe” Hét afmaken van de macramé.



De volgende keer 25 februari borduren op canvas doek!  
Hét was weer een gezellige middag!!  
Tot de volgende keer.



Wat een luxe RIET op het strand!!!  
Daar kunnen heel wat feestjes en  
zware gesprekken in gevoerd worden.

Ans v/d Heiden kreeg de schrik van haar leven,  
op de Hammerdijk kreeg zij een aanvaring met een  
ree gelukkig heeft de ree het overleefd  
en Ans een beschadiging aan haar auto.



Oranjevereniging Blankenham 13 u

Tijdens het Dorpsfeest vorig jaar hebben de kinderen ballonnen opgelaten waarvan er 1 is gevonden en er is heel leuk gereageerd op de ballon van Fenne !! Fenne heeft van de OV een mooie Diamond Painting Pakket gekregen.





# Vindt u autorijden in het donker onprettig? Reis met het openbaar vervoer!

Het is weer winter: dat betekent dat de dagen korter zijn en het eerder donker is. Wanneer u liever niet in de auto stapt als het schemerig begint te worden of het al donker is, dan biedt het openbaar vervoer een mooie uitkomst. OV-ambassadeurs kunnen u hierbij helpen! Ook wanneer u al even niet meer met het openbaar vervoer heeft gereisd.

## Stel uw vragen tijdens een inloopspreekuur

Heeft u vragen over het reizen met trein, bus of haltetaxi? Stel ze dan aan een OV-ambassadeur tijdens één van onze inloopspreekuren. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. Zij helpen u graag het gemak van het openbaar vervoer ervaren. Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locaties in Overijssel, Gelderland en Flevoland geven OV-ambassadeurs uitleg en helpen zij u op weg in het openbaar vervoer.

**Wanneer: woensdag 8 februari 2023**

**Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur**

**Waar: Bibliotheek Steenwijk, Meppelerweg 47a, Steenwijk**

## Ga mee met een proefreis

*Veel uitleg op het station. Oefening baart kunst. In het vervolg kan ik het zelf.” Werner (70 jaar)*

Tijdens de proefreis laten OV-ambassadeurs senioren oefenen met het reizen met bus en trein. Op de stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders en hoe de kaartautomaat werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting. Onderweg ervaart u hoe het is om te reizen met bus of trein.

Er wordt op eigen kosten gereisd. Neem daarom uw geldige OV-chipkaart mee, of koop tijdens de proefreis uw kaartje. Na aanmelding wordt u telefonisch geïnformeerd over het exacte tijdstip en opstapplaats vanuit uw eigen woonplaats.

**Wanneer: woensdag 22 februari 2023      Waar: vanuit Steenwijk**

Aanmelden kan via [www.ervaarhetov.nl/proefreis](http://www.ervaarhetov.nl/proefreis) of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 038 – 45 40 130.

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Voor meer informatie en alle activiteiten: [www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur](http://www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur).



## Contactinformatie

OV-ambassadeurs  
p/a YMCA (uitvoerder project)  
Peterskampweg 12  
8031 LK Zwolle  
tel. 038-454 01 30

## Kerkdiensten Blankenham

### Februari:

5 febr. *Mevr. J.K. Lakens-Hemeltjen, Emmeloord*

12 febr. *Geen dienst*

19 febr. *Ds B. Haanstra, Metselawier*

26 Febr. *Geen dienst*

### Maart:

5 maart *Ds Heer J.P. Bredenhoff, Wierden*

12 maart *Geen dienst*

19 maart *Dhr J. Smit, Belt-Schutsloot*

### April:

2 april. *Ds.W.Kok Emmeloord (Palmzondag)*

9.april. *Ds.G. Venhuizen, Nijenslèek (Pasen)*

16 april *Geen dienst.*

23 april. *Dhr G. Doorn, Oldemarkt*

30 april. *Geen dienst*





# BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS – 2023



Waar een klein dorpje ontzettend  
GROOT in kan zijn!



Voor het 6<sup>e</sup> jaar zet Blankenham zich in voor het goede doel, wij bewegen voor Multiple Sclerose (MS). Wij doen dit door de beroemde Kale Berg, de Reus van de Provence, de Mont Ventoux te beklimmen. Lopend, hardlopend of fietsend de berg op met als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar de oorzaak van MS. Met als ultieme doel een MS-vrije wereld.

Blankenham klimt tegen MS heet ons team, de stichting waar wij onder vallen is MoveS ([www.moves.ms](http://www.moves.ms)) Een belangeloze (ANBI) stichting ontstaan uit mensen (allemaal vrijwilligers) die vaders, moeders, familieleden, vrienden of bekenden hebben, of hebben gehad, die lijden of leden onder de ziekte Multiple Sclerose en dus van dichtbij mee gemaakt hebben wat voor gevolgen deze vreselijke ziekte voor ze had of heeft. Volgend jaar op 2<sup>e</sup> Pinksterdag, 29 mei 2023 organiseren ze voor de 11<sup>e</sup> keer het prachtige evenement [www.klimmentegenms.nl](http://www.klimmentegenms.nl) Honderden mensen bedwingen die dag lopend, hardlopend, fietsend of handfietsend deze magische berg, vaak als tegenprestatie voor alle donaties die men opgehaald heeft. Al dit opgehaalde geld wordt gebruikt voor onderzoek naar de oorzaak van MS.

Wij zijn weer druk bezig om een team samen te stellen wat Blankenham gaat vertegenwoordigen in 2023. Lijkt het je nu een prachtig om je hobby te verbinden aan dit goede doel en tevens jezelf een sportief doel te stellen? Of lijkt het je gewoon prachtig om mee te doen? Meld je dan aan bij ons team. Als je meer informatie wilt hebben, meld je dan even bij ons. Ik kan je nu al beloven dat je geen spijt zult krijgen 😊

Wij bewegen, oftewel Blankenham MoveS, op 2<sup>e</sup> Pinksterdag 29 mei 2023.

## Onze jaarlijkse Zalmpaasactie

De zaterdag voor Pasen (8 april) zullen wij, met onze jaarlijkse actie, wederom warm gerookte zalm gaan verkopen, gerookt via Smokey and The Grillbandits aan de Kuinderweg. De lekkerste gerookte zalm uit de regio 😊. Ook verkopen wij dan weer verse roomboterstroopwafels, daarnaast, en nieuw dit jaar, zullen we ook een heerlijk bierpakketje van Klinkert Bier & Delicatessen uit Blokzijl aan ons assortiment gaan toevoegen. Wij zullen dit op tijd kenbaar maken via flyers en social media, en je bestelling kan dan geplaatst gaan worden bij de teamleden en oud teamleden. Het zou super zijn als de hele regio gerookte zalm, bier en stroopwafels voor het goede doel zou bestellen!

Wilt u hier niet op wachten en toch doneren aan ons team dan kan dit via de volgende link

<https://klimmentegenms.moves.ms/team/blankenham-klimt-tegen-ms>



**Ons motto is: Ain't no mountain high enough**

Wilt u meer informatie kijk dan op de website <https://klimmentegenms.moves.ms> en zoek ons team op.

Wij willen u hele fijne feestdagen wensen en een super gelukkig, en vooral gezond 2023!!

Contactpersonen: Rob en Jantina de Jonge, [blankenham65@gmail.com](mailto:blankenham65@gmail.com)



## Ouderen Kuinre Blankenham.

Aan alle 50 plussers in Kuinre en Blankenham. En oud inwoners. Het is weer zover **vrijdag 17 februari** organiseren wij ons jaarlijks stamppot eten in het dorpshuis "De Bottor" te Kuinre.

We spelen eerst een spelletje en om **± 17.00 uur** gaan we eten. Jurgien maakt 4 soorten stamppot met 4 soorten vlees en afsluitend met gortepap, rijstepap en yoghurt. **Aanvang 16.00 uur**

De bijdrage in de kosten is vastgesteld op **€ 15,00 per persoon**. U kunt zich telefonisch opgeven voor deelname voor dinsdag 14 februari bij een van de onderstaande comitèleden.

**Mevr. Gerry Nijmeijer** tel.0527-231242 **Mevr. Corry van Ens** tel.0572-231356



Vrijdag avond gaan we met zijn allen **improviseren**. Improviseren is spelen van uit het niets. Aan de hand van verschillende **impro-games (spellen)** leert IJtje jullie de basis van het improvisatie theater. We gaan vooral heel veel lol hebben met elkaar!

Dus heb je zin om iets nieuws te **leren**, een **gezellige avond** en heel veel **plezier**?

Kom dan naar de **improvisatietheater workshop** en laat je verrassen!

Improviseren kost veel energie, dus we starten de avond met **patat en een snack!**

**Wat: Improvisatie Theater Workshop**

**Wanneer: Vrijdag 3 februari**

**Hoelaat: 18.15 uur eten**

**19 -20 uur workshop**

**Voor wie: 4 – 16 jaar**

Voor de deelnemende kinderen is deze avond **kosteloos**. Kinderen tot 4 jaar mogen ook gezellig (gratis) aanschuiven bij het patat eten. Allergieën graag doorgeven aan Aukje 06-13235345. Na de workshop zal er muziek zijn tot 21 uur (na 21u: ranja gratis, overige consumpties voor eigen rekening).

## Toneelavond jeugd 3 februari 2023



Dit jaar geen uitvoering van de toneelvoorstelling op de vrijdagavond maar een keer geheel wat anders.

Alle kinderen tot 16 zijn voor deze avond uitgenodigd om patat te komen eten in het dorpshuis.

Nicolette had de tafels ingewikkeld met folie en daarop met saus geschreven; 'toneel'! Toen de patat klaar was werd dit zo op de tafel gestrooid, waarna alle kinderen konden aanvallen.

De kinderen kregen verschillende opdrachten om te leren improviseren. Op de foto hiernaast hadden de kinderen een onzichtbaar touwtje aan het hoofd of één van de ledematen, eerst stond het touwtje strak, waarna het werd doorgeknipt en alles slap werd.



Er is ook een spel gedaan waarin er in tweetallen door de kinderen moest worden gewerkt. De voorste kreeg een doek voor en had de besturing over het hoofd. Degene die er achter zat deed de handen door de doek en had zo de handen van degene die voor zat.

De kinderen moesten meedenken over een situatie, een relatie, de locatie en wat voor probleem er was. Dit leverde hele leuke kleine voorstellingen op van de kinderen zelf.

De avond is goed bezocht door maar liefst 23 kinderen!

*Opgelet!!*

*Dorpshuis de „de Skulpe”*

*De Oranje Vereniging,*

*25 maart: jaarvergadering aanvang 10 uur*

*27 april: (koningsdag) Puzzeltocht*

*14 oktober: Feestavond*



Tongel uitvoering *Excelsior* in dorps huis  
de „SKULPE” Blankenham 4 februari 2023



**De VIP-Lounge**



## **Toneelvoorstelling 'Bruid op Bestelling'**

**(geschreven door R. van Ling)**

**Zaterdagavond 4 februari was het na 3 jaar eindelijk weer zover...de toneeluitvoering van Toneelvereniging Excelsior!**

**In 2020 was de laatste voorstelling geweest en wegens corona daarna niet meer...maar nu hadden 6 spelers al maanden geoefend op dit komische toneelstuk.**

**Waar ging het toneelstuk over:**

**Patrick Vaandrager is geen voorbeeld van een treurende weduwnaar. Hij neemt het ervan, maar verwaarloost daardoor zichzelf en zijn huis. Dit leidt tot ontsteltenis bij zijn kinderen Stella en Luc, die bang zijn dat hun vader op deze manier afglijdt tot een verloederend bestaan. En dat hoeft helemaal niet, want vader zit er, na het overlijden van zijn vrouw, best warmpjes bij.**

**De rolverdeling was dit jaar als volgt:**

**Patrick Vaandrager – Mark Zandbergen**

**Zijn dochter Stella – Mariska van Ommen**

**Zijn zoon Luc – Allard Stoter**

**Zijn vriendin Carola – Aukje Brouwer**

**Zijn 'bruid op bestelling' Sonja van Torenburg – Egbert Donker (glansrijke gastrol)**

**En de dame van het bemiddelingsbureau Netty Peperkamp – Chantal Hendriks**

**(Trijny Hoogeveen – Regisseuse, Ans de Leeuw – souffleuse, Dance Fever en Jacob Hakvoort – licht en geluid)**

**Het was een vrolijk en bij tijd en wijle een hilarisch blijspel in twee bedrijven, waarbij in het eerste bedrijf het 'huis' van Patrick een ongelofelijk zootje is. Zijn kinderen kunnen het niet aanzien en huren een bemiddelingsbureau in om vader aan een bruid en op het rechte pad te krijgen. Het bureau stelt Sonja van Torenburg voor als ideale kandidaat om zijn nieuwe bruid te worden, maar daar denkt Patrick toch echt anders over...hij gaat liever verder met zijn 18 jaar jongere vriendin Carola, die als escortgirl werkt. Deze situatie wordt niet door iedereen gewaardeerd, maar uiteindelijk krijgt Patrick toch zijn zin EN een schoon en opgeruimd huis. Daarnaast vindt Carola haar biologische moeder terug, een onverwachte 'serieuze' wending in dit komische stuk. Sonja blijkt haar als baby af te hebben moeten staan en mist haar nog steeds...**

**Het publiek en de toneelspelers hebben van de avond genoten en heel wat afgelachen...**

**De speciale VIP-gasten, Jorni, Jacco en Randy, hadden een mooie prominente plek voor het podium en werden door de toneelvereniging lekker in de watten gelegd. Zij hadden deze VIP-plek op de veiling weten te bemachtigen!**

**Na het toneelstuk was er weer de verloting met leuke prijzen, gesponsord door heel veel gulle bedrijven. De opbrengst komt ten goede aan de toneelvereniging.**

**Uiteraard werd de avond afgesloten in de hal van de Skulpe met gezellige muziek van Dance Fever.**

**Het was weer een ouderwets gezellige toneelavond!**





**De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten c.q niet te plaatsen als deze niet zijn voorzien van een afzender of beledigend zijn voor derden. Gevolgen van geplaatste artikelen/brieven zijn niet voor rekening van de Dijkkrant.**

*Wilt u ook het nieuws via de Dorpsapp ontvangen?*

*Stuur dan een appje naar Mariska 06-53890706  
en dan wordt u aan de groepsapp toegevoegd!*

*Vergeet u vooral niet op onze website te kijken!*

***DijkdorpBlankenham.nl***

*Verandert u van mailadres geef het ons dan door!!*

*Heeft u nog iets te melden, mail ons gerust!*

*Voor de 5 de van de maand!*

*De volgende nieuwsbrief komt begin februari 2023.*

[i.kikstra@ziggo.nl](mailto:i.kikstra@ziggo.nl)

[m.klijnstra@gmx.net](mailto:m.klijnstra@gmx.net)



### **Gedicht van de maand**

Het gaat niet goed met onze economie want.....

De bananenhandelaar is de pisang

De tabakshandelaar is de sigaar

De bakker verdient geen droog brood meer

De herenmode is de das omgedaan

De lampenzaken zien de toekomst duister in

De scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen

Menig timmerman heeft het bijltje erbij neer gegooid

Terwijl kousenfabrikanten er geen been meer in zien

De horlogemakers zouden de tijd terug willen zetten

De confectie-industrie moet er een mouw aan passen

De tuinders hebben hun knollen voor citroenen verkocht

De schippers zijn aan lager wal geraakt

De badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water houden

De mijnbouw graaft zijn eigen graf

De NS is het spoor bijster

De kastelgin is het zat

De kapper zit met zijn handen in het haar

De boer is uit het veld geslagen

De helderziende schemert het voor de ogen

Zou het helpen als de wapenindustrie inzag dat er geen schot meer inzit