



Beste dorpsbewoners,  
het wel en wee  
in Blankenham.  
juni 2023



Ik ben Twan-Elke Jan Braad.

Geboren op 8-4-2023 om 05:52 uur  
Ik ben 3475 gram en 50cm lang.

Mijn ouders zijn Ijtje en Mark Braad



Dit wordt genietten van de zomer!!



09-4-2023  
 Vele namen deel aan de  
 Paasbrunch bij de Fam. Sloot  
 in de Kerkbuurt.

Voor de kinderen werden  
 spellen en een springkussen  
 georganiseerd.



Onze koos Langelaan en  
 Jeanette Veltman zijn  
 65 jaar.



**Mink, Gerdi, Roos en Jeanette van harte gefeliciteerd!**

# Open Monumentendagen 2023.

Op zaterdag 9 en zondag 10 september 2023 openen duizenden monumenten in Nederland weer gratis hun deuren voor het grote publiek tijdens de Vrienden Loterij Open Monumentendag. Iedereen is van harte welkom om tijdens dit weekend een kijkje te nemen in een van de prachtige monumenten die zijn opengesteld. Er is in het hele land van alles te zien en te beleven, voor zowel jong als oud.

## Thema | Levend erfgoed

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het UNESCO verdrag voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten en dat vieren we door het thema 'Levend erfgoed' te koppelen aan Open Monumentendag.

We kunnen immaterieel erfgoed – oftewel levend erfgoed – omschrijven als de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt weer willen doorgeven. Dit immaterieel erfgoed is – anders dan de stenen van een monument – voortdurend in beweging en verandert mee met de tijd én van bezoeker tot bezoeker.

Deze ambachten, tradities en gebruiken zijn vaak onbewust al aanwezig in de monumenten, maar maken wij dit jaar nog zichtbaarder tijdens Open Monumentendag.

Denk bijvoorbeeld aan het ambacht van de molenaar. De molenaar kan zijn beroep niet uitoefenen zonder goed functionerende molen. Maar andersom is de molen ook slechts een zilloos gebouw zonder de molenaar en zijn werk.

De monumenten barsten dit jaar dus uit hun voegen van levendigheid. Verrassende koppelingen tussen monumenten en levend erfgoed worden opgezocht. Van ijzersmeden tot de Anansi verteltraditie, van Gregoriaanse zang tot fanfares, van poffertjes tot Indische rijsttafel; (levend) erfgoed verbindt ons allemaal.

Nieuwsgierig geworden? Zet 9 en 10 september in je agenda!

Daarom leuk het Karla en mij wel mooi om zoveel mogelijk items uit ons dorp te kunnen tentoonstellen. We hopen dat het jullie ook leuk lijkt.

Zoals een mooi stuk handwerken, gehaakt of gebruid. Of een mooi borduurwerk, quiltwerk. Of gereedschap van oude ambachten die vroeger in Blankenham gebruikelijk waren, met eventuele documentatie erbij. Maar natuurlijk ook tekeningen, schilderijen, aardewerk en beeldhouwwerk en fotografisch werk.

Ook recepten van gebruikelijke gerechten die hier in het dagelijks leven genuttigd werden. Heeft u iets wat u graag wilt laten zien zodat de kennis hierover niet verloren gaat, geef u dan op!! Dan maken we er met zijn allen een mooie tentoonstelling van...

Jullie kunnen ons bereiken op de volgende mailadressen:

Karla Kozlma: [kjakozlma@hotmail.com](mailto:kjakozlma@hotmail.com)

Gerdi Stoter: [gerdistoter@gmail.com](mailto:gerdistoter@gmail.com)



Jarzen gzeleden!



Lagerz school Willem Alexander Blankenham 1952



# UITSLAG AUTOPUZZELTOCHT KONINGS DAG 2023.

- 1<sup>e</sup> De Papa's zonder Mama's
- 2<sup>e</sup> Yozp
- 3<sup>e</sup> Holtland/Ruardy
- 4<sup>e</sup> B & B Blankenham
- 5<sup>e</sup> De Klumpies
- 6<sup>e</sup> Joke Borst Team
- 7<sup>e</sup> Grobbèhenne
- 8<sup>e</sup> van Vulpen
- 9<sup>e</sup> Fam. Oosten
- 10<sup>e</sup> Henszen Clan
- 11<sup>e</sup> Busje Komt Zo
- 12<sup>e</sup> t Jonge Donker Bos
- 13<sup>e</sup> Reet de Kuilplaat
- 14<sup>e</sup> Mulder Ijzen
- 15<sup>e</sup> Piwi & Co
- 16<sup>e</sup> Gerard
- 17<sup>e</sup> Corina / Lutske



Er waren 17 auto's die zich aan de start van de puzzelrit hebben aangemeld.

De route lag rond de plaatsen Belt-Schutsloot, Zwartsluis, Vollenhovz, en Sint Jansklooster.

In dit gebied waren 5 bestuursleden te vinden die aanwijzingen gaven waarmee een Logiquiz gemaakt kon worden.

Na terugkomst in de Skulpe was er een kleine quiz die op tijd ging waarbij 5 vragen beantwoord moesten worden.

Rond 17:00 uur werd de prijzenuitreiking gedaan door de voorzitter van de OV, Jelleke Holtland.

De 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> plaats kregen een goedgevulde mand en ook dit jaar was er de worst als poezelprijs.

Namens de Oranjevèreniging dank aan alle deelnemers en graag tot over 2 jaar!



Het was gezellig in het dorpsshuis Ondertussen konden de deelnemers nog een film bekijken van het Oranje feest 2010.

Aangeboden door Ineke Kikstra.





De uitslag zen heel gepuzzel.



In spanning afwachten.....

De uitslag werd bekend door het Oranje Bestuur.



Iedereen bedankt voor hun inzet,  
het was weer zen prachtige middag.



Poedelprijs team Gerards.



Jan en Len Meijering hebben zich al aangemeld voor Blankenham Bruist met hun project Peru.



6-5-2023  
 Weer een mooie middag  
 in de Skulpe met muziek  
 De belangstelling was  
 weer groot.  
**Bedankt!**



Hou er rekening  
 mee dat hij ook  
**Fotografeert!!**



Kopie van ons kerkje in de tuin?

Creë-café 29-4-2023 Een blank doosje bewerken in een juweeltje.



Een leuke middag met prachtige resultaten.



Dit was het begin





Jaren heeft zij met haar man in  
Blankenham gewoond.  
Zij had veel aandacht voor haar  
medemens en het kerkgebeuren.

Wij wensen de familie veel sterkte  
en troost bij dit grote verdriet.



Ook in Blankenham hebben wij een  
oorlogsslagger liggen op het kerkhof.

Thijs van Veen geboren 3-2 1895  
Overleden 23-4-1945

Beroep: veehouder.

Zat in het verzet.

Door oud Blankenhammers herdacht met bloemen.



Boerenzoon Martin Kruithof geboren in Blankenham zoon van Tinus Kruithof is door Gault&Millau verkozen tot Ambachtsman van het Jaar. In zijn restaurant De Lindenhof in het Overijsselse Giethoorn kookt hij al dertig jaar de sterren van de hemel. Bescheiden, bewust en bezield staat de gedreven chef nog altijd iedere dag in de keuken. "Het liefst achter de kachel, daar gebeurt de magie."

Martin Kruithof (Blankenham, 1960) is er de man niet naar om zichzelf schouderklopjes te geven. Natuurlijk, hij is trots op de titel Ambachtsman van het Jaar. "Maar laat het oordelen maar voornamelijk aan de gasten over. Zij bepalen of het goed is wat wij hier doen. Als gasten niet volledig tevreden vertrekken, doet dat eerlijk gezegd een beetje pijn." Het typeert de drive van de inmiddels 62-jarige ondernemer. Want aan ambitie nog altijd geen gebrek in Giethoorn. "Ik wil altijd het beste. Dat verwacht ik van mijn leveranciers, van mezelf en van de mensen om ons heen. Ik vertaal werken ook niet naar uren. Ik ben hier gewoon vroeg, half 8, dan beginnen we met het serveren van het 12-gangenontbijt. Vaak vertrek ik als het nachtuur al voorbij is."

SVH Meesterkok Martin Kruithof volgde de Hotelschool in Amsterdam en heeft daarna zijn militaire dienstplicht vervuld, om vervolgens 12 jaar het koks vak te leren in het buitenland. In Parijs en in Düsseldorf werkt hij in een driesterrenzaak. "Maar ik heb ook in een brasserie gestaan waar we 220 couverts op een dag uitserveerden. Een beetje snelheid ontwikkelen is ook goed voor het ondernemerschap en je ontwikkeling." In 1993 keerde hij terug naar zijn Overijsselse roots. Als patron-cuisinier van het Giethoornse restaurant De Lindenhof mag hij in 1996 zijn eerste en in 2005 zijn tweede Michelinster in ontvangst nemen. De [Gault&Millau](#) gids waardeert De Lindenhof al jaren met 18 van de 20 punten.

# Waarom vlaggen tussen zonsopgang en zonsondergang?

Mensen vragen zich vaak af waarom de vlag na zonsondergang niet mag blijven hangen. Volgens het protocol van de vlagregels mag een vlag **niet** in het donker buiten hangen uit respect voor de vlag, die moet je **niet** in het duister laten hangen. Wat daarnaast meespeelt is het feit dat de driekleur van de vlag dan niet meer zichtbaar is. Daarom is het wel toegestaan om de vlag 's nachts te laten hangen indien je hem **van twee kanten verlicht**.



Overeenkomstig met de vlaginstructie van de overheid staat het particulieren vrij om te vlaggen wanneer zij dat willen, je mag dus elke dag (ook op zondag) de vlag hijsen en neerhalen.

## Je mag wetteloos wapperen

Regels? Nee hoor, in Nederland zijn er geen vlaggenregels. In ieder geval geen regels die door een wet worden ondersteund, of door de politie gehandhaafd. 'Alles wat we in Nederland als particulieren met onze vlaggen doen, is alleen gebonden aan **fatsoensregels**,' vertelt Marcel van Westerhoven, secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde. Wat zijn dan die fatsoensregels?

## Ga je de vlaggetjes buiten zetten?

Een fatsoensregel is bijvoorbeeld dat je de vlag rond de schemering binnenhaalt. Het is namelijk zonde om de fraaie **driekleur** in het donker te laten verpieteren. Niemand kan hem zien. 'Daarom mag je je vlag wel 's nachts buiten laten hangen als je er een **schijnwerper op zet**,' legt van Westerhoven uit. 'Maar je doet het uit eerbied voor de vlag. Want wettelijk gezien maakt het niets uit. In de praktijk mag je alles met de vlag.'



# Kerkdiensten Blankenham.

Diensten beginnen om **9.30 uur.**

<b>Juni</b>	4	geen dienst	
	11	Ds. J.A. Wegerif	Nijverdal Heilig avondmaal
	18	geen dienst	
	25	Dhr. S.J. Bakker	Urk
<b>Juli</b>	2	geen dienst	
	9	Mevr. L. Brugmans	Nunspeet
	16	geen dienst	
	23	Mevr. B. Posthumus	Lemmer
	30	geen dienst	



## Glasatelier „Jewels Delight Kerkbuurt 6 Blankenham



Waar een klein dorp groot in kan zijn!



# BLANKENHAM KLIMT TEGEN MS – 2023



Team Blankenham 2023  
Team plus begeleiding Blankenham  
2023



Op 2<sup>e</sup> Pinksterdag 29 mei 2023

hebben we onze tegenprestatie geleverd voor alle prachtige donaties die we opgehaald hebben. Ons team heeft in totaal € 5.384,- ingezameld, echt een prachtig resultaat 😊

We hebben met Blankenham klimt tegen MS in totaal 9x de top van de Mont Ventoux gehaald. Het team Blankenham klimt tegen MS 2023 bestond dit jaar uit de volgende personen:

- Rijnie Donker – doel 1x wandelen vanaf Sault en gehaald
- Jantina de Jonge – doel 1x fietsen vanaf Malaucène en gehaald
- Gosse van der Zee – doel 3x hardlopen (68 km) van 3 kanten en gehaald
- Jean-Luc Laval – doel 3x fietsen van 3 kanten, 2,5 keer gehaald door noodweer op de top
- Rob de Jonge – doel 3x fietsen van 3 kanten, 2,5 keer gehaald door noodweer op de top

De weersvoorspellingen waren de hele week al niet zo goed voor 2<sup>e</sup> Pinksterdag echter begon de dag prachtig en er werd door iedereen goed geklommen. De voorspellingen kwamen echter uit en er kwam slecht weer aan. Gelukkig niet zo vroeg als men voorspeld had waardoor 90% van alle deelnemers toch nog zijn of haar doel heeft gehaald. Maar om 15.00 uur had de organisatie geen andere keuze om het evenement te beëindigen omdat er hevig onweer met veel regen en kou los barstte op de Mont Ventoux. Doorgaan was onverantwoordelijk en de beslissing was zwaar maar zeer begrijpelijk. Op 5 km vanaf de top werden Jean-Luc en Rob tijdens de 3<sup>e</sup> klim van de berg gehaald, maar zonder onweer hadden die zeker ook hun doel gehaald. Jammer maar het weer kun je helaas niet regelen en zeker niet op de onvoorspelbare Mont Ventoux.

Ondanks deze tegenvaller hebben we toch ontzettend genoten en ons kleine dorpje weer op de kaart gezet.

We hebben ontzettend veel geld opgehaald. De zalm- en stroopwafelactie heeft € 1.400,-- opgebracht en ook hebben we weer een donatie mogen ontvangen van de diaconie Protestantse Kerk Blankenham, wat een enorm mooi gebaar en daarvoor echt hartelijk dank ☺

Verder hebben de teamleden gezamenlijk veel persoonlijke donaties opgehaald.

Waar een klein dorpje groot in kan zijn

Alle donateurs nogmaals heel erg bedankt.

De organisatie Klimmen tegens MS via de stichting MoveS heeft bekend gemaakt dat we dit jaar nu al een bedrag van € 575.000,-- opgehaald hebben en de teller loopt nog. Al het ingezamelde geld zal gebruikt gaan worden voor onderzoek naar de verschrikkelijke ziekte Multiple Sclerose (MS). Wij zijn blij dat wij daar ons steentje aan hebben kunnen bijdragen. Wat zou het niet mooi als we een MS-vrije wereld kunnen bereiken.

Mocht u ons alsnog willen steunen en hiermee ook alle MS-patiënten een warm hart toedragen dan kunt u natuurlijk altijd doneren via de volgende link:

<https://klimmentegenms.moves.ms/teams/blankenham-klimt-tegen-ms>

Ons motto is: 'In't no mountain high enough

Wilt u meer informatie kijk dan op de website

<https://klimmentegenms.moves.ms> en zoek ons team op.

Contactpersonen: Rob en Jantina de Jonge, [blankenham65@gmail.com](mailto:blankenham65@gmail.com) Telefoon 06-13761777



## Op 15 juli 2023 gaat Blankenham Bruisen



In het centrum van ons dijkdorp Blankenham, die goed te zien is vanaf de dijk, is ruim plaats voor 30 á 35 kramen .

Op 15 juli worden deze kramen gevuld met een grote verscheidenheid aan publiekstrekkingen.

Om een kleine greep te doen zijn er plaatselijke ondernemers, kunstenaars, beoefenaars van oude ambachten, food trucks en kindervermaak aanwezig. Daarbij mag een dierenweide niet ontbreken. Ook de kerk is open voor publiek met orgelspel.

Tevens is er een proeverij van lokale en regionale lekkernijen. Beslist het proeven waard, en het allerbeste is dat het allemaal te koop is.

Voor de muzikale sfeermaker zal een Ierse jamsessie u vermaken . Een gevarieerde groep muzikanten die zowel volksmuziek speelt alsook verzoeknummers.

Dus rondom vermaak voor jong en oud.

Komt dat zien, horen, proeven en meemaken.

Blankenham Bruist heet u van harte welkom op 15 juli 2023 van 13.30 – 19.00 uur in ons gezellige dijkdorp.



**ZOMERSTOP TOERNOOI**

Is het geen plaatje, deze overzichtsfoto van vorig jaar?

We doen het dit jaar gewoon... dunnetjes over, en wel op

**17 JUNI 2023**

Verzamel dus je vrienden, collega's en/of familie, verzin een teamnaam en schrijf je snel in. We gaan ervan uit dat dit jaar weer net zo gezellig wordt als vorig jaar.

Geef je dus snel op! **11 JUNI!**  
Opgeven kan t/m:

**VRAGEN OF OPGEVEN?**

info@vblankenham.nl  
Youri de Bruijn  
06 43 86 49 90



Er is een gezellige markt  
en er zijn diverse activiteiten voor jong en oud!

stormbaan - luchtkussen - schminken  
broodje bakken op het kampvuur  
clown Knapie - speurtocht - paardenrace  
en nog veel meer!

Om 11:00 uur is er een spectaculaire  
onthulling ter ere van ons jubileum!

**Uiterdijkenweg 7 - Luttelgeest**



## Hemelvaartsdag 18 mei '23 Blankenham

Om zeven uur liepen we door het natte gras de opkomende zon tegemoet. Een schitterende morgen met veel vogelzang, echt mooi om samen te doen.

Daarna een gezellig en smakelijk ontbijt in het dorpshuis.

Toen naar de kerk, waar Rijnie Donker een prachtige uitbeelding van de hemelvaart had gemaakt. Een wolk van fluitenkruid met 12 stokken met tulpen verbeeldende de 12 apostelen. Ds. Haanstra gaf uitleg over het



Hemelvaartfeest. Het is geen afscheid maar Jezus zittende aan de rechterhand van God een nieuw begin! Prachtig om dit samen te mogen beleven.





Crèa-middag 27-5-202



Hèrlijk wèr  
op ons nìeuwè  
tèrras.



Klèien op èn  
M.Ø.F. plaat

Høz zal hèt  
worden ?



Is in èn dag  
nìet af tē  
krijgen.

Ièdèrèen was  
ènthousiast  
bezig.



Ènz  
.....

10 personen probèrdè èn  
mooi kunstwèrk tē maken. Dit kwam natuurlijk nìet klaar in èn middag.  
Øz èrst volgendè crèa-middag  
gaan wè hèt klèuren èn vernissen. Øz rèsultatèn laten wè u dan volgendè kèr zien.

### Uitslagen 2<sup>de</sup> helft Seizoen 2022- 2023

Klaas-Jan Westenbrink	63,36 %
Minke Stoter	60,18 %
Dimar Stoter	59,87 %
Steven van Dongen	59,39 %
Gillie Punt	51,60 %
Mark Zandbergen	51,23 %
Simo Jongasma	50,49%
Marten Donker	50,12 %
Betje Zandbergen	49,32 %
Piet de Wit	48,02 %
Wieke de Wit	48,02 %
Jannie Lok	47,85 %
Inkeke Kikstra	47,42 %
Koos Langelaan	46,82 %
Ans de Ieuw	46,29 %
Anke Kuhlman	43,88 %
Jelleke Holtland	41,54 %
Anita Feenstra	38,93 %
Romke Lemstra	37,56 %



Verder kunnen we altijd rekenen op een aantal invallers waar we erg blij mee zijn:

Rina Moedersheim	51,85 %
Mahamani ten Have	50,00 %
Mirthje Wielenga	44,35 %



### Eindstanden Bridge Seizoen 2022 – 2023

Klaas-Jan Westenbrink	62,17 %
Steven van Dongen	60,39 %
Minke Stoter	58,95 %
Dimar Stoter	58,77 %
Simo Jongasma	51, 21 %
Gillie Punt	50,53 %
Marten Donker	50,24 %
Mark Zandbergen	50,21 %
Betje Zandbergen	49,67 %
Inkeke Kikstra	48,55 %
Ans de Ieuw	48,22 %
Koos Langelaan	48,09 %
Jannie Lok	46,68 %
Piet de Wit	46,44 %
Wieke de Wit	46,44 %
Anke Kuhlman	42,85 %
Jelleke Holtland	41,57 %
Anita Feenstra	38,93 %
Romke Lemstra	37,56 %



We hebben de bloemetjes weer buiten gezet!



We genieten weer van onze mooie plantenbakken.

2 juni 2023 jaarvergadering van de Vereniging Dorpshuis en Dorpsbelang.



Het oude en nieuwe bestuur.



Op vrijdag 2 juni 2023 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van Ver. Dorpshuis en Dorpsbelang Blankenham in De Skulpe. Er was weer een mooie opkomst, al lag de opkomst vorig jaar wat hoger. Tijdens de vergadering werd er afscheid genomen van drie bestuursleden: Hendrik Donker, Rienk Dijkstra en Esther Klomp. Daarna werden twee nieuwe kandidaten door de vergadering goedgekeurd en treden Henk Hobbeling en Natalie Riemens toe tot het bestuur, zo fijn dat er toch nog kandidaten waren! Ook Rijnje Donker heeft zich gemeld, zij zal eerst een jaar ondersteunend meedraaien en volgend jaar toe treden tot het bestuur. Allemaal hartelijk welkom!!

# 'Moordkoffertje' bereikt laatste bestemming

Nooit werd de brute moord in 1967 op 'molenaar' Allard Boks uit Olst opgelost. Tot frustratie van oud-rechercheur en Deventenaar Jaap Visscher. Maar nu hij het befaamde 'moordkoffertje' naar zijn laatste bestemming in Blankenham heeft gebracht, heeft hij rust.

**Niek Verhoeven**

**Blankenham/Olst**

**T**ot 26 november 1967 is het slechts een onschuldig reiskoffertje. Het zwerft ergens door de molenaarswoning van Allard Boks (71) in Olst. Totdat de bewuste zondag zich aandient.

Boks doet dan op het vaste tijdstip een kruiswoordpuzzel in een envelop, trekt zijn jas aan en loopt vanuit de molenaarswoning aan de Rijksstraatweg naar de brievenbus om de oplossing te posten. Een dag later melden zich vier mannen uit Olst op het bureau in het dorp. Allard Boks is dood aangetroffen en de mannen vermoeden een misdrijf, gezien de ravage in zijn huis.

Boks woont tot dat moment in de molenaarswoning naast de molen, dan al zonder wiken. Boks is als kolenboer een bekend persoon in het dorp, maar leeft als vrijgezel en noeste arbeider ook een teruggetrokken bestaan. „Een stille man, erg vroom. Hij was alleen, had alleen een huishoudster. En was werkelijk stokdoof”, vertelt Bertus Halfwerk.

Bertus, nu 72 jaar, kan het we-

ten. Als kind woont hij aan de andere kant van de Rijksstraatweg in Olst, maar de grote avonturen beleeft hij rondom de molen van Allard Boks. „Boks liet ons zijn gang gaan. Als jongetje wilde je spelen. In het pakhuis konden we hutten en een fort maken, van zakken die stonken naar oude kattenpis. Boks had dat maar nauwelijks door.”

Maar Bertus komt er niet alleen om te spelen. „Hij was niet de molenaar die meel verkocht aan bakkers. Hij verkocht veevoer aan de boeren en brokken voor de kalveren. En kolen en briketten voor de kachel. Als er bij ons geld was, mochten wij met kolengreep de ton vullen, totdat die bol stond.”

## **Buurman vermoord**

Op maandag 26 november 1967 is Bertus 16 jaar en werkt bij de V&D in Deventer als decorateur. Als de avond valt bereikt hem het bericht dat 'zijn buurman is vermoord'. Maar Bertus neemt het niet al te serieus. „Want er gebeurden wel vaker gekke dingen.”

Als hij een halfuur later in het dorp komt, ziet hij dat de ramen van de molenaarswoning zijn bedekt met doeken. „Mijn moeder vertelde me dat Boks ver-

moord was.” Dat kan Jaap Visscher bevestigen. Visscher (nu 78 jaar) is dan 22 jaar, heeft net zijn opleiding bij de politie afgerond en is sinds een jaar wachmeester in Olst. Na de melding van de vier mannen is de moord op Boks plots zijn allereerste moordzaak, één die hem de rest van zijn leven zal bijblijven.

Het eerste dat Visscher doet als hij de melding krijgt, is de recherche erbij betrekken, die met twee mannen uitrukken. Dna-sporen veiligstellen behoort dan nog niet tot het vaste repertoire van het onderzoek en de rechercheurs hadden nog net handschoenen aangetrokken om met poeder vingerafdrukken veilig te stellen. Visscher bewaakt bijna 24 uur lang de plaats delict.

Een kapot brilletje van Boks, zijn rijbewijs, maar ook een gehoorapparaatje, ze worden tijdens de zoektocht in huis aangetroffen. Maar omdat er geen sporen op zitten, belanden ze in het koffertje dat tot dat moment slechts dienst deed als reiskoffertje van Boks.

Het is 1967, dus van een groot moordonderzoek is geen sprake. Visscher: „Na anderhalve maand was het wel over, toen werden we afhankelijk van tips.”



Het koffertje krijgt in de loop der tijd steeds meer waarde, met ook een beloningsoffer met drieduizend gulden voor de gouden tip. Maar wie is de dader? Namen worden er genoeg genoemd. „Er zijn best wat aanwijzingen geweest naar Deventer criminelen, een groep van zo'n vier mannen, bekend bij de politie. Mannen uit dat groepje werden soms opgepakt voor inbraken.”

Zoals later ook in Groningen, waar na een inbraak een spijkertrekker wordt aangetroffen, met spijkers die precies op de wonden van Boks passen. De Groningse bewoner besluit echter om de spijkertrekker te gebruiken om beton te splijten en 'vernietigt' daarmee het eventuele bewijs. „Op een gegeven moment loopt het vast en dan is het afwachten of er nieuwe informatie komt.” Die informatie komt echter niet en het koffertje dreigt te worden vernietigd. Daar steekt Jaap Visscher, die later bij de politie het onderzoek in de roemruchte Deventer Moordzaak leidt, een stokje voor. „Het heeft voor mij veel waarde, want het was mijn eerste moordzaak.”

**▲ Oud-rechercheur Jaap Visscher (links) geeft het koffertje over de moord op Olstenaar Allard Boks aan kunstenaar Bertus Halfwerk uit Blankenham.**

**◀ Linksboven: Het rijbewijs van Allard Boks.**

**◀ Linksonder: De molensarswoning waar Boks dood werd aangetroffen.**

**Verhaal dooft uit**  
En dus belandt het koffertje bij Visscher thuis, eerst in Olst en enkele jaren geleden pakt hij het weer met zorg in als hij met zijn

vrouw naar Deventer verhuist. Toch ligt het daar nog niet op de goede plek, voelt Visscher. Hij merkt het tijdens klaverjassavonden in Olst, maar ook in gesprekken met andere leeftijdgenoten zoals Lammert Halfwerk, de broer van Bertus; het verhaal over de onopgeloste moord op Boks dooft langzaam uit. Alleen onder ouderen blijft het nog levend. In de loop der jaren, als de moord op Boks weer eens ter sprake komt en hij zijn verhaal doet over de ontwikkelingen binnen de politie – „de moord op Boks was in deze tijd in een ruim van tijd opgelost” – komt hij zo nu en dan Bertus Halfwerk tegen. Tussen neus en lippen door belooft Visscher het koffertje aan Halfwerk. Nu is het tijd die belofte na te komen, vindt Visscher. „Daar

moet-ie heen voordat ik ooit de pijp uit ga. Hij kende Boks goed, speelde daar en hielp hem. Daar hoort het koffertje. En dan is het voor mij ook tijd om mijn eerste Boks – en mijn laatste zaak, de Deventer moordzaak, af te sluiten.” Daarom stapt Visscher op deze mooie vrijdag in mei met het koffertje op de achterbank de auto in. Hij rijdt vanuit Deventer naar Blankenham, nabij Blokzijl, waar Bertus Halfwerk woont en zijn atelier heeft. „Ik zie mijn atelier als een kunstwerk, ontstaan van tastbare dingen die ik heb meege maakt. Wat te maken heeft met mijn jeugd. Alles krijgt een plekje ja, deze koffertje ook. Prachtig zeg, wat mooi.” En Visscher heeft rust. „Ik sluit er wel wat mee af. Of het koffertje meer weet dan wie dan ook? Dat zullen we nooit weten.”

# GEZOCHT

Tongelvereniging Excelsior is op zoek naar:

- \* **Nieuwe spelers** \*
- Penningmeester \*
- Algemeen bestuurslid
- Wordt jij al enthousiast?
- En wil jij ook lid worden van deze gezellige tongelvereniging?
- Laat het ons dan z.s.m. weten door een mail te sturen naar: [tongelverenigingexcelsior@gmail.com](mailto:tongelverenigingexcelsior@gmail.com)
- of trek 1 van de bestuursleden aan de mouw:

Jennifer Perboom  
Allard Stoter  
Chantal Hendriks

## DE LEUKSTE WETJES OVER DE KOE

### Wist u dat...

- een kalf vanaf één jaar oud een pink wordt genoemd?
- een koe alleen ondertanden heeft en geen boventanden?
- een koe alleen melk geeft als ze een kalfje heeft gekregen?
- dat koeien graag knuffels krijgen?
- Boerenkarnemelk de enige karnemelk is die nog echt gekarnd is? De licht-aangezuurde melk of room wordt in een karn flink geschud, de vetdeeltjes klonteren samen tot boerenboter, het vocht is de enige echte karnemelk. Boerenkarnemelk bevat veel minder vet dan gewone melk en is heerlijk zacht van smaak.
- een koe wel 100 liter water per dag kan drinken?
- een koe wel 60 kilo voer per dag eet en daar gemiddeld 2 uur per dag aan besteedt?
- een koe maar 1,5 uur slaap per dag nodig heeft?
- een koe pas een koe heet als ze twee keer een kalf gekregen heeft?

Afsluiting van Crea-café 3-6-2023 o.l.v van Marian's Hobbydzgl Oldemarkt.



15 personen dedden hun creativiteit laten werken.

Onze complimenten voor de heerlijke lunch. We hebben er van genoten.



De resultaten van deze mooie zonnige middag



Wat een Juweeltjes!

Een heerlijke ontspannen dag met soms wat stress maar het was genieten. We bedanken het bestuur voor het organiseren.

**De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven in te korten c.q niet te plaatsen als deze niet zijn voorzien van een afzender of beledigend zijn voor derden. Gevolgen van geplaatste artikelen/brieven zijn niet voor rekening van de Dijkkrant.**

*Wilt u ook het nieuws via de Dorpsapp ontvangen?*

*Stuur dan een appje naar Mariska 06-53890706  
en dan wordt u aan de groepsapp toegevoegd!*

**Vergeet u vooral niet op onze website te kijken!**

***DijkdorpBlankenham.nl***

*Verandert u van mailadres geef het ons dan door!!*

*Heeft u nog iets te melden, mail ons gerust!*

*Voor de 5 de van de maand!*

*De volgende nieuwsbrief komt begin augustus 2023.*

*[i.kikstra@ziggo.nl](mailto:i.kikstra@ziggo.nl)*

*[m.klijnstra@gmx.net](mailto:m.klijnstra@gmx.net)*

